

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ  
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ  
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ  
ΣΤΟ 17<sup>Ο</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΕΝΕ  
ΘΕΜΑ: Η Οικονομική Κρίση και η Ενεργειακή Αγορά στην  
Ελλάδα**

Κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να χαιρετίσουμε το συνέδριό σας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τις μέχρι τώρα εισηγήσεις. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε καταρχάς να υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία σε σχέση με την προωθούμενη από την κυβέρνηση ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Σε ότι έχει να κάνει επίσης με την παρατήρηση ότι τα προβλήματα προσεγγίζονται με διαφορετικό βλέμμα θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό είναι απολύτως λογικό διότι οι πολιτικές που ο καθένας εκφράζει και υπηρετεί και στα θέματα της ενέργειας όπως και σε όλα τα ζητήματα έχουν σαφές ταξικό περιεχόμενο. Στη σημερινή εποχή το κεφάλαιο αναζητεί διεξόδους κέρδους, στην ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση ανθρώπου και φύσης. Τα χρήματα που θα απαιτηθούν για επενδύσεις ενέργειας στο χώρο της Ε.Ε. ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια, γεγονός που καθιστά τον διαγκωνισμό των μεγάλων συμφερόντων αμείλικτο. Γι' αυτό πιέζουν για ξεπούλημα των όποιων κρατικών συμμετοχών στις ενεργειακές επιχειρήσεις.

**Για για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο πρέπει να προσφέρεται στους πολίτες με οικονομικά συμφέροντες όρους και με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον. Για τις πολυεθνικές και τις τράπεζες και τους**

**πολιτικούς τους εκπροσώπους είναι βέβαια εμπόρευμα Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα αυτά, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον της χώρας, την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, το συμφέρον των πολλών.**

Στη σημερινή βέβαια Ελλάδα των διαδοχικών μνημονίων, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, **θεωρούμε βασικό εργαλείο τον ενεργειακό σχεδιασμό και μέσο την ορθολογική αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων.**

Οι κυβερνήσεις όμως κατήργησαν το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) και τη θεσμοθετημένη υποχρέωση για να εισάγεται στη Βουλή και να συζητείται ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός.

Ο όποιος ενεργειακός σχεδιασμός υπάρχει σήμερα είναι για να προωθήσει τα συμφέροντα των μεγάλων, εγχώριων και διεθνών, οικονομικών συμφερόντων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι με την ισχυρή πίεση των διεθνών κέντρων εγκαταλείφθηκαν ή υπάρχει νεκρική σιγή για σημαντικά ενεργειακά σχέδια που είχαν αποφασιστεί, όπως π.χ. ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, South Stream και ITGI. Και βέβαια είναι ιδιαίτερα βαρύ το κόστος του ότι δεχτήκαμε το εμπάργκο στο Ιρανικό πετρέλαιο, παρ' ότι το Ιράν είναι η μόνη χώρα που μας έδινε πετρέλαιο με πίστωση οδηγώντας τις προμήθειες αργού στο έλεος των μεσαζόντων (traders)

**Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προτάσσουμε την ανάγκη εκπόνησης εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, αυτάρκειας, με κεντρικούς άξονες, την ενεργειακή ασφάλεια, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας υπό δημόσιο σχεδιασμό και έλεγχο.**

## **Η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Οι Δημόσιες επιχειρήσεις υπονομεύονται και ξεπουλιούνται.**

Η πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και των ιδιωτικοποιήσεων των τελευταίων 20 χρόνων, έχει οδηγήσει και την λεγόμενη αγορά (τον ΛΑΓΗΕ) σε κατάρρευση και τον μεγαλύτερο ενεργειακό κολοσσό της Ελλάδας την ΔΕΗ από κερδοφόρα ζημιόγωνα έχει εκτινάξει τα τιμολόγια αλλά και συνδέεται με σκανδαλώδεις ρυθμίσεις, ώστε να έχει σίγουρα κέρδη η είσοδος και ισχυρών ομίλων, αλλά και «αεριτζήδων» (ENERGA, HELLAS POWER κ.λπ.).

Η χρεοκοπία του ΛΑΓΗΕ οδηγεί όλο το σύστημα σε κατάρρευση . Χρειάζονται άμεσα πυροσβεστικά μέτρα τώρα το υπουργείο όμως παρακολουθεί αδρανές. Την κατάσταση αυτή επιδείνωσαν μια σειρά αποφάσεις υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων (οι τιμές για την συμπαραγωγή) όπως και σκανδαλώδεις πρακτικές με τις εταιρίες εμπορίας που τους επέτρεψαν να κλέψουν εκατοντάδες εκατομμύρια €.

Το ίδιο για τη ΔΕΗ , προφανώς τους εξυπηρετεί η χρεοκοπία της για να γίνει πιο «εύπεπτη» η πώληση της. Η μη χρηματοδότηση από τις τράπεζες παραλύει τα πάντα ακόμα και αποδεδειγμένα επικερδείς επενδύσεις στο τομέα της ενέργειας και οδηγεί δεκάδες επιχειρήσεις σε χρεοκοπία. Η αδυναμία του ΛΑΓΗΕ να πληρώσει τους παραγωγούς ΑΠΕ , οδηγεί ένα σημαντικό κλάδο της οικονομίας μας σε χρεοκοπία. Είναι πρωτοφανής η αδράνεια. Αν δεν πάρουν άμεσα μέτρα , έστω προσωρινά για ΛΑΓΗΕ οι ΑΠΕ για τους έλληνες τέλειωσαν . Θα υπάρχει έδαφος μόνο για μεγάλους ξένους .

Η πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας έχει οδηγήσει το σύστημα σε κατάρρευση. Ένα δις εκτιμάται το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ στο τέλος του 2012. Είναι χαρακτηριστικό ότι το

καλοκαίρι ο ευρωπαϊκός τύπος έγραφε «κίνδυνος ενεργειακής κατάρρευσης στην Ελλάδα».

Και ενώ η πολιτική της απελευθέρωσης και των ιδιωτικοποιήσεων έχει οδηγήσει όλο το σύστημα σε κατάρρευση, η τρόικα και η συγκυβέρνηση αποφάσισαν το ολοκληρωτικό ξεπούλημα όλων των βασικών ενεργειακών πυλώνων της χώρας (ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ), καθώς την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Αυτή η πολιτική θα έχει ως αποτέλεσμα να στερηθεί το δημόσιο του ελέγχου των στρατηγικών αυτών ενεργειακών επιχειρήσεων και φορέων που θα μπορούσαν, με ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, σύγχρονο κι εξυγιασμένο, να συμβάλλουν στην άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής και θα διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας.

**Η επιδιωκόμενη πώληση μονάδων της ΔΕΗ**, θα είναι δώρο στους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους ενώ θα έχει αρνητική επίδραση στους καταναλωτές, στερεί τη χώρα από το βασικότερο εργαλείο χάραξης μακρόπνοου σχεδιασμού στο στρατηγικό τομέα της ενέργειας και έχει Δεν αποτελεί επένδυση ξεπούλημα είναι.

Με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα παραδοθούν στους ιδιώτες, εκτάσεις της τάξης των 200.000 – 250.000 στρ. θα περάσει η διαχείριση των υδάτων (φράγματα, λίμνες, ποτάμια) , **Παρόμοια θα συμβούν και με τη ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ.** Η πώλησή τους και μάλιστα αντί πινακίου φακής συνιστούν έγκλημα αν ληφθεί υπόψη η αξία των υποδομών του φυσικού αερίου (δίκτυα αγωγών- εγκαταστάσεις Ρεβυθούσας) που θα διατεθούν έτοιμες στους ιδιώτες, το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην οικιακή κατανάλωση, τον γεωπολιτικό ρόλο που θα έχουν οι φορείς αυτοί αν υλοποιηθούν οι σχεδιαζόμενοι διακρατικοί αγωγοί κλπ.

- Η προώθηση αυτής της πολιτικής, θα παραδώσει σε ιδιωτικά συμφέροντα δωρεάν δίκτυο διανομής ΦΑ αξίας 920 εκ. € ευρώ,

### **Για τα ΕΛΠΕ**

Τα ΕΛΠΕ παραδόθηκαν στον όμιλο Λάτση που τον απάλλαξε από την ζημιογόνο ΠΕΤΡΟΛΑ του έφερε εύκολα κέρδη ενώ για την κοινωνία πρόκυψε ζημιά αφού έπαυσε η όποια θετική παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική στα καύσιμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για τις μίζες, θέτει ευθέως υπό αμφισβήτηση και τη νομιμότητα, πέραν της σκοπιμότητας της πρώτης ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ και πρέπει να υπάρξει διακοπή κάθε διαπραγμάτευσης για την ιδιωτικοποίηση σε ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, πριν ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος όσων ενεπλάκησαν σε αυτή την αγοραπωλησία.

Πέρα από την εγκληματική απόφαση της ιδιωτικοποίησης μιας τέτοιας στρατηγικού χαρακτήρα επιχείρησης έχουμε πενιχρά ταμειακά αποτελέσματα της προηγούμενης ιδιωτικοποίησης που στις σημερινές συνθήκες της αγοράς δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τους λόγους της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης και τις σχέσεις της κυβέρνησης με ομίλους. Η μερική ιδιωτικοποίηση της ΕΛΠΕ που έγινε το 2003 και τα αποτελέσματά της είναι η καλύτερη απάντηση στους θιασώτες των άκρατων ιδιωτικοποιήσεων.

### **Με βάση τα παραπάνω:**

- Αν προωθηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις των ενεργειακών φορέων θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος δωρεάς κερδοφόρων και υγιών επιχειρήσεων.

- Θα στερηθεί παράλληλα η χώρα από ένα αποτελεσματικό μοχλό κοινωνικοοικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας Θα στερηθεί η χώρα από ένα σημαντικό εργαλείο

άσκησης ενεργειακής διπλωματίας, καθιστώντας αμφίβολη τη συνέχιση σχεδίων εθνικής σημασίας όπως οι ενεργειακοί αγωγοί.

- Αποτελεί λοιπόν άμεσο στόχο μας να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ του 51% του ΑΔΜΗΕ, η ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ, η πλήρης ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ.

- Απέναντι σε αυτή την πολιτική για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει σήμερα: Να μην υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες από το Μνημόνιο ιδιωτικοποιήσεις σε κατεύθυνση, αύριο, με άλλη πολιτική. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ενέργειας που εμείς όμως σχεδιάζουμε δεν έχουν καμία σχέση με τα πελατειακού τύπου παραμάγαζα και τα φέουδα ιδιωτικών συμφερόντων που λυμαίνονται το δημόσιο εδώ και δεκαετίες, κάτω από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του πάλαι ποτέ δικομματισμού. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε την πολιτική βούληση για τη δημιουργία και στήριξη δημόσιων επιχειρήσεων που θα λειτουργούν κάτω από ουσιαστικό κοινωνικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα προάγουν και θα υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον

### **Σχετικά με τις ΑΠΕ**

Οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των φωτοβολταϊκών αποτελούν ένα ακόμα παράδειγμα στρεβλού σχεδιασμού μιας αγοράς που δομήθηκε χωρίς να γίνει ο στοιχειώδης υπολογισμός εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων για την πληρωμή των χιλιάδων πολιτών στους οποίους καλλιεργήθηκε το καπιταλιστικό όνειρο. Καταλήξαμε τελικά σε εκφυλιστικά φαινόμενα, όπως η δευτερογενής αγορά πώλησης αδειών, η άναρχη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών, το πάγωμα εκατοντάδων αδειοδοτημένων μικρών έργων λόγω έλλειψης χρηματοδότησης με πριμοδότηση

των μεγάλων εγκαταστάσεων, όπως τα μεγαλοϊδεατικά σχέδια για πάρκα εκατοντάδων MW και τα φαραωνικά επενδυτικά σχέδια τύπου «Ήλιος».

Είναι προφανές, ότι ο όποιος ενεργειακός σχεδιασμός γίνεται, είναι για να εξυπηρετήσει μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Οι συνέπειες αυτής της στρατηγικής τόσο για το δημόσιο συμφέρον όσο και για την ορθολογική ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου είναι τεράστιες.

## **ΚΟΥΒΑΡΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ**

Επισημαίνουμε, πως πέρα της υπονόμησης και ιδιωτικοποίησης των δημόσιων ενεργειακών φορέων, οι τελευταίες, μνημονιακές κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να εξυπηρετήσουν διάφορα συμφέροντα, βεβιασμένα και χωρίς προσεκτική μελέτη, προχωρούν σε αδικαιολόγητες αποφάσεις που οξύνουν τα προβλήματα. Για παράδειγμα:

- Η θέσπιση είσπραξης του τέλους ΕΕΤΗΔΕΕ μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ (χαράτσι) δημιούργησε **προβλήματα ρευστότητας της ΔΕΗ.**

Μια τέτοια αδιέξοδη απόφαση ήταν και αυτή με την ταρίφα για τα φωτοβολταϊκά που σήμερα η κυβέρνηση δείχνει να θέλει να την κάνει πιο ορθολογική.

## **Κοινωνική Πολιτική και τιμολόγια ενεργείας και πετρέλαιο θέρμανσης**

Η ενεργειακή πολιτική οφείλει να μην επιβαρύνει δυσβάσταχτα τα φτωχά κοινωνικά στρώματα. Όμως η πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης με τις αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, την εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης **με το πετρέλαιο κίνησης** και την εφαρμογή της ακραίας

νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην αγορά ενέργειας οδηγεί τον λαό σε ενεργειακή πενία χωρίς να επιτυγχάνεται καμία βελτίωση της οικονομικής θέσης της χώρας. Η κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες δείχνει εγκληματική αδράνεια να παρέμβει στο ζήτημα των τιμών και της λαθρεμπορίας, στο συνολικό κύκλωμα πετρελαίου. Με τις συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, θα υπάρξουν ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσης, ιδιαίτερα των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.

### **Ενεργειακή ανεξαρτησία και γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή μας**

Μετά από 13 και πλέον χρόνια αδράνειας, με μόνη την Αριστερά να θέτει επίμονα το θέμα της Έρευνας και αξιοποίησης του ορυκτού μας πλούτου και όχι της βάρβαρης και ασύδοτης εκμετάλλευσης του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προσεγγίζει το θέμα της έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, μέσω της άμεσης προώθησης του σχετικού δημόσιου φορέα, μέσω προστασίας του περιβάλλοντος, με αποτροπή ξεπουλήματος και την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους

Στεκόμαστε στο θέμα του φορέα και την στελέχωσή του.(άρθρο 152 Προσωπικό ΕΔΕΥ). Δυστυχώς ακόμη και τώρα Φορέας δεν υπάρχει, ούτε καν υποβαθμισμένος, όπως προβλέπεται στο νόμο 4001, παρότι πέρασε ένας χρόνος από την ψήφισή του.

**Σε κάθε περίπτωση, η όποια συζήτηση για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων θα πρέπει**



να ξεκινάει από τη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού και νομικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και την περιβαλλοντική προστασία όχι στις fast track επενδύσεις και υπαγωγή σε καθεστώς ΕΟΖ .

## **Συμπέρασμα**

Σε κάθε περίπτωση βασική στρατηγική επιδίωξη για το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι:

- Η ισχυροποίηση του δημόσιου ενεργειακού τομέα, ο ουσιαστικός δημοκρατικός ενεργειακός σχεδιασμός και η αλλαγή προσανατολισμού με κατεύθυνση την αύξηση του ενεργειακού μίγματος από τις ΑΠΕ, με νέο όμως σχεδιασμό και δημόσιο έλεγχο, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ορθολογική αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, με κύριο την περιβαλλοντική προστασία.

- Η μείωση των εισαγωγών και η πολλαπλότητα των προμηθευτών. Είναι τεράστιο λάθος η πρόσδεση σε ένα και μόνο άρμα ενεργειακής προμήθειας αφού αυτό δημιουργεί τεράστιες πολιτικές και εθνικές εξαρτήσεις.

Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και την προώθηση ενός νέου, κοινωνικά δίκαιου και οικονομικά βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου που θα οδηγήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.