



**2^η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ
10-14 Νοεμβρίου 2008**

**13^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Ενέργεια και Ανάπτυξη»
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008**

Εισαγωγική ομιλία
Από τον Κ. Σ. Μανιατόπουλο,
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης,
Πρώην Γεν. Διευθυντή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ '08

Κε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Εταίροι & Μέλη του ΙΕΝΕ, Αγαπητοί Σύλλογοι,

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Ινστιτούτου, είμαι ευτυχής που σας υποδέχομαι εκ μέρους της Δ.Ε. του ΙΕΝΕ στην κορυφαία εκδήλωση της «Εβδομάδας Ενέργειας '08», στο 13ο Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη '08».

Επιτρέψατέ μου να θυμίσω ότι το ΙΕΝΕ διοργανώνει κάθε χρόνο δύο μεγάλα γεγονότα / meetings :

- (α) Την άνοιξη τον «Ενεργειακό Διάλογο Ν.Α. Ευρώπης», στη Θεσ/νίκη, σε διεθνές περιβάλλον, με έντονη συμμετοχή από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης
- (β) Το φθινόπωρο την Ενεργειακή Εβδομάδα, με κυρίως ελληνική ενεργειακή επικαιρότητα.

Στο Συνέδριό μας θα παρουσιάσουν σημαντικές ομιλίες διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ΙΕΝΕ τους ευχαριστεί για την συμβολή τους.

Επιπλέον, το Συνέδριό μας φιλοξενεί και δύο γενικότερου ενδιαφέροντος ομιλίες :

- Στο αποψινό δείπνο από τον καθ. Γιάννη Στουρνάρα, Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ, που σίγουρα θα αναφερθεί στην παγκόσμια οικονομική κρίση,
- Στο αυριανό γεύμα, από τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, καθ. Τάκη Αθανασόπουλο, που σίγουρα θα αναφερθεί στα καυτά διλήμματα της ΔΕΗ.

Κυρίες και κύριοι:

Το Συνέδριό μας φέτος γίνεται εν μέσω συνθηκών πρωτοφανούς «συρροής» κρίσεων.

Ασφαλώς η Ενεργειακή. Κρίση όχι επάρκειας, όχι ασφάλειας, αλλά κυρίως κρίση αστάθειας τιμών, τεράστιων διακυμάνσεων. Αν η «Ενεργειακή Ασφάλεια» είναι η σημαντικότερη έννοια για κάθε καταναλωτή & παραγωγό, εξίσου σημαντική είναι η έννοια της «προβλεψιμότητας» και σταθερότητας (predictability – stability) τιμών. Γνωρίζουμε καλά ότι στην σημερινή κατάσταση κανένας δεν μπορεί να κάνει την παραμικρή τεκμηριωμένη πρόβλεψη τιμών ούτε για το άμεσο μέλλον.

Η σημερινή ενεργειακή κρίση, απότοκος γεωπολιτικών ασταθειών, κερδοσκοπικών / χρηματιστηριακών παιγνίων, κακής ψυχολογίας της αγοράς, είναι σε πλήρη ένταση σήμερα, με χαμηλές σχετικά τιμές, όπως πριν ελάχιστες εβδομάδες ήταν σε πλήρη ένταση με παράλογα υψηλές τιμές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επιπτώσεις για τις ενεργειακές επενδύσεις, για τις ενεργειακές αγορές, για τον διάλογο παραγωγών – καταναλωτών, είναι ήδη τεράστιες και θα είναι ακόμα μεγαλύτερες σε έναν ορίζοντα αρκετών ετών.

Πέρα από την ενεργειακή, είναι σαφή τα προβλήματα σε διεθνές επίπεδο από

- Την κρίση περιβάλλοντος / κλίματος
- Την κρίση α' υλών και νερού
- Την επισιτιστική κρίση

Όλα τα παραπάνω, συν πόλεμοι, αστάθειες, γεωπολιτικές ανισορροπίες και άκρατη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία, ενσωματώνονται και οδηγούν στη μεγάλη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση.

- Που είναι οικουμενική, παγκόσμια σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία
- Που επεκτείνεται με ρυθμούς απίστευτους σε χώρες αλληλεξαρτημένες, πλούσιες και φτωχές, αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη.
- Που είναι άγνωστο σε όλους που μπορεί να οδηγήσει

Βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα μπροστά στην πιο γενικευμένη, παγκοσμιοποιημένη, οικονομική κρίση, και προσπαθεί να αντιδράσει με σπασμωδικές κινήσεις στα συμπτώματα. Αντί για βαθιά ανάλυση καταστάσεων, αναθεώρηση πολιτικών και πρακτικών, ισχυρή παρέμβαση κράτους – που όμως υπάρχει;

Ας έρθουμε στη Χώρα μας και στο Συνέδριό μας.

Τα διλήμματα είναι τεράστια για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα.

- Από τις εξωτερικές / εισαγόμενες αστάθειες και κρίσεις.
- Από την αυτπαρξία συγκροτημένου μοντέλου ανάπτυξης ή έστω διαχείρισης του ενεργειακού τομέα.

Σήμερα στη χώρα μας,

- Σπαταλάμε την ενέργεια
- Ρυπαίνουμε με την ενέργεια
- Δεν προωθούμε όσο μπορούμε και πρέπει την πράσινη / φιλική προς το περιβάλλον και ανανεώσιμη ενέργεια
- Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αν συνεχίσουμε με τις σημερινές πρακτικές ο ηλεκτρικός μας τομέας θα εξαρτάται από εισαγωγές από τους γείτονές μας
- Δεν συνειδητοποιούμε ότι ο στόχος της Ε.Ε. 20-20-20 γίνεται «άπιαστος» για τη χώρα μας.

Εκλεκτοί ομιλητές θα αναφερθούν στα προβλήματα, θα προτείνουν ιδέες και λύσεις. Στόχος μας στο IENE είναι να δίνουμε βήμα για συζήτηση των μεγάλων θεμάτων του ενεργειακού μας τομέα.

Οι καταστάσεις μπορεί να είναι δύσκολες, πιστεύω όμως ότι υπάρχει ελπίδα , ότι βλέπουμε χαραμάδα φωτός και αλλαγής.

Αναφέρομαι στο Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Το ΣΕΕΣ έχει προτείνει μία συγκροτημένη ενεργειακή στρατηγική. Ένα πλαίσιο ανάπτυξης

πολιτικών, ένα σχέδιο για το μέλλον, αυτό που μας έλλειπε και για πολλά χρόνια ήταν βασική μας «διεκδίκηση».

Δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε σε όλα με το σχέδιο αυτό. Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Σημασία έχει η ύπαρξή του και η δυνατότητα προσαρμογής του στα δεδομένα της σημερινής κρίσης. Σημασία έχει να γίνει γνωστό, να γίνει κοινά αποδεκτό, να αποτελέσει όχι «μελέτη αρχείου», αλλά οδηγό για συγκεκριμένες πολιτικές, για στοχευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, συντονισμένες πρακτικές όλων των κρατικών, αδειοδοτικών, επενδυτικών φορέων και συμφερόντων.

Πρώτη λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, προτεραιότητα αποτελεί η έναρξη υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης / πρότασης του ΣΕΕΣ **«Μέτρα & Μέσα για μία βιώσιμη & Ανταγωνιστική Ενεργειακή Πολιτική».**

Αυτή είναι η πρότασή μου

- Προς το Συνέδριό μας
- Προς τον κόσμο της Ενέργειας της χώρας μας
- Προς την Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας.

Η ύπαρξη μιάς εθνικής ενεργειακής στρατηγικής αποτελεί εθνική ανάγκη. Αν διαλυθούν οι ελάχιστες ακόμα ισχυρές υποδομές, και κυρίως η ΔΕΗ, αν η ήδη μεγάλη εξάρτησή μας από βόρειους και ανατολικούς γείτονες αυξηθεί περισσότερο, αν καταστρέψουμε περισσότερο το περιβάλλον μας και την ποιότητα ζωής μας, τότε, οι όποιες πολιτικές μας για εξοπλισμούς, για προστασία ονομασιών, για λιγότερο εξωτερικό δανεισμό, για συμμόρφωση με ευρωπαϊκές πολιτικές, θα πέσουν αργά ή γρήγορα στο κενό, θα αποτύχουν, αφού πρώτα θα έχουν κατασπαταληθεί προσπάθειες και οικονομικά μέσα.

Κυρίες και Κύριοι:

Χρειαζόμαστε δραστικές – ουσιαστικές – βαθιές – αποτελεσματικές – άμεσες παρεμβάσεις, σε όλα τα επίπεδα του ενεργειακού μας τομέα. Αυτές είναι γνωστές και σχεδόν κοινά αποδεκτές. Μη εφαρμογή τους, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό κανένας μας δεν μπορεί να το δεχθεί αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Για αυτό περιμένουμε **δραστικές – ουσιαστικές – βαθιές – αποτελεσματικές – άμεσες παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα της Οικονομίας μας** που θα τις στηρίξει, είμαι βέβαιος, όλος ο πολιτικός και ασφαλώς όλος ο ενεργειακός κόσμος.

Έχουμε ανάγκη να δούμε να υλοποιούνται τέτοιες παρεμβάσεις ενταγμένες στα πλαίσια μιάς **εθνικής ενεργειακής στρατηγικής.**

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την παρουσία σας στο Συνέδριό μας.