

## **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΕΝΕ**

### **Θέμα: Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο**

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

Κατ' αρχή θα ήθελα να συγχαρώ το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την πολύ καλή του ιδέα να οργανώσει το σημερινό συμπόσιο. Να ευχαριστήσω επίσης για την πρόσκληση να παραστώ και να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μου για αυτό το εθνικά πολύ σημαντικό θέμα.

Η ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου στο τεμάχιο 12 της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνη δημιουργεί νέα δεδομένα και ανοίγει νέες προοπτικές για την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ). Το κοιτάσμα αυτό όπως και εκείνα που όπως φαίνεται υπάρχουν σε κάποια από τα υπόλοιπα τεμάχια έρχονται να διαφοροποιήσουν το ρόλο της ΚΔ τόσο στην περιοχή όσο και εντός της ΕΕ. Από ένα μικρό και ασήμαντο κράτος - μέλος η ΚΔ μετατρέπεται σε ένα σημαντικό συντελεστή σε αυτό που η Ένωση ονομάζει ενεργειακή ασφάλεια. Η ύπαρξη αξιόλογων κοιτασμάτων στην αιγυπτιακή, την ισραηλινή και την κυπριακή ΑΟΖ αλλά όπως φαίνεται και σε εκείνες του Λιβάνου και της Συρίας αλλάζει το γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό χαρακτήρα ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Από περιοχή διέλευσης που ήταν λόγω Σουέζ ή και φόρτωσης ενεργειακών πρώτων υλών λόγω του σταθμού στο Τσευχάν η περιοχή γίνεται σήμερα και παραγωγός ενέργειας. Αυτόν ακριβώς το νέο ρόλο της περιοχής αλλά και

ειδικότερα της ΚΔ έχουν αναγνωρίσει πολλές χώρες ανάμεσα στις οποίες και οι ΗΠΑ. Σημειώστε πως από τον Φεβρουάριο του 2011 οι ΗΠΑ υποστήριξαν δια του υφυπουργού τους των εξωτερικών Φίλιπ Γκόρντον πως οι ενεργειακοί πόροι της ΚΔ είναι σημαντικοί για την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και για το λόγο αυτό στήριξαν και στηρίζουν την προσπάθεια μας για αξιοποίηση τους.

Από την άλλη πλευρά όπως καταγράφεται και σε μελέτες Ισραηλινών στρατηγικών αναλυτών το Ισραήλ έχει ανάγκη να δημιουργήσει ένα δεύτερο σταθμό υδροποίησης που να ευρίσκεται έξω από το βεληνεκές των αραβικών και ιρανικών πυραύλων. Η ΚΔ λόγω της θέσης της, της ευρωπαϊκής της ιδιότητας αλλά και των φιλικών σχέσεων με τον αραβικό κόσμο έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει το χώρο εγκατάστασης αυτού του σταθμού ο οποίος όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο θα καλύπτει και τις κυπριακές ανάγκες.

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά καθιστούν την ΚΔ γεωπολιτικό παίκτη με περιφερειακή εμβέλεια αφού αποτελεί ένα από τα λίγα σταθερά σημεία μέσα στην κινούμενη άμμο της περιφερειακής αστάθειας και ρευστότητας που συνεχίζει προκαλεί η εν εξελίξει αραβική άνοιξη.

Η κατάσταση στη περιοχή μας επιδεινώνεται από τη συμπεριφορά της αλαζονικής Τουρκίας η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της σε περιφερειακό ηγεμόνα. Στα πλαίσια αυτά η Τουρκία επιχειρεί με κάθε τρόπο να αμφισβητήσει τα κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Αντί του δρόμου του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας ο επιθετικός αυτός γείτονας επιλέγει το δρόμο των στρατιωτικών απειλών και των παράνομων ενεργειών

αποστέλλοντας τα ερευνητικά και πολεμικά του σκάφη εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Ελπίζαμε πως η ανακάλυψη του φυσικού αερίου όπως και η ένταξη της ΚΔ στην ΕΕ θα μπορούσαν να καταστούν καταλύτες για την επίτευξη μίας πολιτικής συμφωνίας η οποία θα προβλέπει τη μετεξέλιξη της ΚΔ σε ένα λειτουργικό ομοσπονδιακό κράτος. Δυστυχώς οι ελπίδες μας δεν δικαιώνονται αφού από ότι φαίνεται οι Τ/κ μπορεί να θέλουν να διαφοροποιηθούν από τις επιλογές της Άγκυρας αλλά δυστυχώς δεν το μπορούν. Ευρίσκονται κάτω από τον πλήρη πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό έλεγχο της Τουρκίας.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Η αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικής συμπεριφοράς αλλά και η διαχείριση των κινδύνων που η αραβική άνοιξη γεννάει αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες για τη χώρα μας. Προς το σκοπό αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξουν δύο βασικές ενέργειες. Η πρώτη έχει να κάνει με ένα συνολικό εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό που εξ αντικειμένου θα ξεπερνά τη θητεία της παρούσης ή και της επόμενης κυβέρνησης. Ως εκ τούτου η διαμόρφωση του δεν μπορεί να γίνει από την κυβέρνηση Χριστόφια και το ΑΚΕΛ. Απαιτείται η εμπλοκή όλων των πολιτικών κομμάτων.

Αυτό μας οδηγεί στη δεύτερη και αλληλένδετη ενέργεια που είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος νέων θεσμών συμπληρωματικών προς τους ήδη υφιστάμενους. Οι θεσμοί αυτοί θα μας επιτρέψουν σε βάθος χρόνου να διαχειριστούμε με επιτυχία το πολυδιάστατο θέμα της ενεργειακής πολιτικής και να εφαρμόσουμε την όποια ενεργειακή πολιτική τελικά καταλήξουμε.

Ευελπιστώ πως η προσεχής σύσκεψη του άτυπου συμβούλιου των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, την οποία ο πρόεδρος εξήγγειλε, θα γίνει η απαρχή και για την υλοποίηση των πιο πάνω πρωτοβουλιών.

Κλείνοντας εύχομαι το σημερινό συμπόσιο να βοηθήσει την εθνική αυτή προσπάθεια για διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής και των απαραίτητων θεσμών για υλοποίηση της.

Καλή επιτυχία