

**1^{ον} Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012,
Ολοήμερο στο Cyprus Hilton**

Παρουσίαση Φώτου Ια. Φωτιάδη, Ph.D

Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Συμποσίου, για την ευγενή τους πρόσκληση να είμαι ένας από τους ομιλητές. Θ' ασχοληθώ με τα γνωστά θέματα που έχω δημοσιοποιήσει στην Κύπρο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για σώφρονα, επαγγελματικά και εθνικά σωστή, διαχείριση του Θεόπεμπτου δώρου των ήδη επιβεβαιωμένων σε μεγάλες ποσότητες, υδρογονανθράκων μας.

Αποτελούν την μόνη ελπίδα σωτηρίας της μικρής μαρτυρικής μας πατρίδας, νοουμένου βεβαίως ότι θα τους χειρισθούμε σωστά, ως μέσο πρωτίστως, για να κερδίσουμε ισχυρούς συμμάχους στον εθνικό μας αγώνα και δι' αυτών να εξασφαλίσουμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί των κοιτασμάτων μας. Διαφορετικά μπορεί και ν' αποδειχθούν άνθρακες ο θησαυρός. Με αυτή και μόνο την προοπτική πρέπει να βλέπουμε το θέμα των κοιτασμάτων μας, πριν καν λιγουρευτούμε την οικονομική καλοπέραση.

Προέχει η ελευθερία της αγαπημένης μικρής και ανυπεράσπιστης πατρίδας που αντιμετωπίζει τον έσχατο των κινδύνων, τον ολοκληρωτικό αφανισμό, από δύο πανίσχυρους εχθρούς.

Χρειαζόμαστε επομένως, να διασφαλίσουμε το ταχύτερο δυνατό τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και αυτό θα επιτευχθεί μόνο δια της εξασφάλισης ισχυρών συμμάχων ως ανάχωμα στις αστόμωτες κατακτητικές βουλιμίες των εχθρών μας.

Υπό τις περιστάσεις ο καλύτερος μας σύμμαχος, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από την ΕΕ ή χώρες μέλη της. Με την ΕΕ, μας συνδέουν αμοιβαία συμφέροντα. Είμαστε μέλος της αλλά και η ίδια είναι εκεί δίπλα μας ως ο φυσικός πελάτης των υδρογονανθράκων μας, τους οποίους εξ' άλλου οι Ευρωπαίοι έχουν απόλυτην ανάγκη. Η αμοιβαιότητα αυτή συμφερόντων είναι άριστος οϊωνός.

Οι σύμμαχοι όμως, κερδίζονται μόνο με την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων που μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε τρόπο να ικανοποιήσουμε. Σήμερα, με τα Ουρανόπεμπτα κοιτάσματα μας, μπορούμε και πρέπει να τους κερδίσουμε χρησιμοποιώντας το κλειδί εκείνο που ανοίγει όλες τις πόρτες. Το συμφέρον τους. Να τους προσφέρουμε το κάτι που εκείνοι αναζητούν επειγόντως και εμείς το διαθέτουμε. Τα πλούσια κοιτάσματα μας. Να τους προσφέρουμε συνεκμετάλλευση, υπό τους δικούς μας βεβαίως όρους, αφού είναι εμείς που θα προσφέρουμε αυτό που εκείνοι τόσο πολύ χρειάζονται.

Χρειάζεται να προσέξουμε ως κόρην οφθαλμού τον φυσικό μας αυτό πλούτο. Χρησιμοποιώντας τον με σοφία να επιτύχουμε την καλύτερη προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Το κυριότερο. Ν' απαιτήσουμε και να επιτύχουμε ως αντάλλαγμα, με τη στήριξη της ΕΕ, την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου ως λύση του Κυπριακού. Είναι κάτι που το δικαιούμαστε άλλωστε ως Μέλος της.

Η ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και ιδιοκτησία και ένας άνθρωπος μια ψήφος, θα μας φέρουν την ιδεώδη δημοκρατική λύση. Δημοκρατία δε υπό την σκέπη της ΕΕ, θ' αποτελούσε την καλύτερη ασφάλεια για όλους μας και θ' αχρήστευε κάθε άλλη εγγύηση. Με την συμβολή δε και του πλούτου από τα ενεργειακά μας κοιτάσματα, θ' απέδιδε σε όλους τους Κυπρίους, Έλληνες, Τούρκους, Αρμένιους, Μαρωνίτες, Λατίνους κ.α. μια ζωή ονειρεμένη.

Όταν η ΕΕ είναι συνεκμεταλλευτής των κοιτασμάτων μας θα έχει κάθε λόγο και συμφέρον να προστατεύσει και τα επ' αυτών κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι ακριβώς που χρειαζόμαστε. Τότε μόνο θα κοιμόμαστε ήσυχοι ότι κατέχουμε τα κοιτάσματα μας.

Έχοντας τότε τα νώτα μας καλυμμένα, θα είναι η κατάλληλη στιγμή ν' ανακρούσουμε πρύμνη και ν' αλλάξουμε ριζικά πλευρή στο Κυπριακό.

Αντί του λαβύρινθου των για μισό σχεδόν αιώνα ατελέσφορων αλλά και δυσνόητων συνομιλιών, που κανείς δεν κατανοεί τι πραγματικά είναι το αίτημα μας, ούτε εμείς οι ίδιοι, και μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο βάραθρο,

να ξεκινήσουμε μια νέα διεθνή εκστρατεία με λάβαρο μας την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, ως λύση. Ένα μήνυμα τόσο απλό – τρεις μόνο λέξεις – και κατανοητό από τους πάντες, ιδιαίτερα από την ΕΕ που γνωρίζει εκ

πείρας ότι το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο έχει δώσει πλήρη ικανοποίηση, ευημερία και δικαιοσύνη σε 500 εκ. Ευρωπαίους και ξέρει ακόμα ότι δεν είναι δυνατό να μην ικανοποιήσει τους 100.000 ΤΚ.

Μια εκστρατεία με τέτοια σαφή πρόταση που θα εξασφάλιζε μάλιστα και μια έντιμη παραδεισένια ζωή στους ΤΚ, θ' αφαιρούσε τον αέρα από τα πανιά της Τουρκίας και όλα της τα προσχήματα να κατέχει παράνομα τη μισή μας χώρα για 40 τώρα χρόνια υπό τα απαθή βλέμματά της, εξ υπαιτιότητας μας, απληροφόρητης ανθρωπότητας και να προκαλεί ανείπωτα δεινά στο λαό μας, Έλληνες και Τούρκους. Η ίδια η Τουρκία δεν θα μπορούσε ποτέ να προσφέρει μια τέτοιας ποιότητας ζωή στους ΤΚ και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και στην πράξη, οι συμπατριώτες μας ΤΚ.

Η ασφάλεια, η ειρήνη και η ψυχική γαλήνη, που θα έφερνε μια τέτοια λύση, θ' αναβίωνε το ελεύθερο και δημιουργικό πνεύμα, θα έθετε σε λειτουργία το έμφυτο επιχειρηματικό δαιμόνιο του Κυπρίου, οπότε sky would be the limit ως προς το μέχρι που μπορεί να φθάσει η πρόοδος στην Κύπρο, η οποία προσφέρει όλα τα καλά για μια όμορφη ζωή. Θα καταστεί ο πραγματικός παράδεισος επί της γης.

Να αξιοποιήσουμε με τα ανάλογα πρόσθετα οφέλη και την ιδεώδη γεωπολιτική μας θέση και τον σημαντικό για τους φίλους γείτονες μας ρόλο μας ως μέλος της ΕΕ για ν' αποκτήσουν έστω και έμμεσα σχέση με την ΕΕ.

Να προσφέρουμε την Κύπρο ως τη «Χρυσή Γέφυρα» για τη διοχέτευση των υδρογονανθράκων όλων των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Λιβάνου και Συρίας, ίσως και του Ιράκ μέσω Συρίας, προς την ΕΕ, προσφέροντας έτσι πολύτιμη υπηρεσία και στην ΕΕ.

Υποστηρίζουμε με έμφαση, να περιορισθούμε, προς το παρόν, στο οικοπέδο «Αφροδίτη» και με την ορθή του διαχείριση ν' αποκτήσουμε τη δέουσα τεχνογνωσία και εμπειρίες που θα μας βοηθήσουν στην ορθότερη αξιοποίηση εν καιρώ και άλλων οικοπέδων μας όταν θα τα χρειαζόμαστε, εμείς και η ΕΕ και θα έχουμε προγραμματίσει ασφαλείς τοποθετήσεις των κερδών μας.

Δεν πρέπει σήμερα να προβούμε σε άλλες αδειοδοτήσεις, διότι δεν είμαστε έτοιμοι αλλά και δεν τις χρειαζόμαστε άμεσα. Έχουμε τη δυνατότητα ν' αυξήσουμε σημαντικά την κερδοφορία από το κοίτασμα "Αφροδίτη".

Ένα μέρος του κοιτάσματος, αντί να το εξάγουμε φθηνά ως πρώτη ύλη να το βιομηχανοποιούμε και να το εξάγουμε ως ηλεκτρικό ρεύμα και ν' αναπτύξουμε σειρά βιομηχανιών με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο οπότε θα πωλούμε finished product με πολύ μεγαλύτερο κέρδος.

Το Ισραήλ π.χ., λόγω ειδικών συνθηκών, ενδιαφέρεται για μέχρι και 1000 Μεγαβατ ηλεκτρικό ρεύμα. Κι' άλλες χώρες στην περιοχή μας θα μπορούσαν ίσως να ενδιαφερθούν ν' αγοράζουν έτοιμο ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα και η Ελλάδα, τα νησιά, ίσως και τα Βαλκάνια για μέρος τουλάχιστον των αναγκών τους σε ενέργεια.

Και τα πρόσθετα αυτά κέρδη θα καλύψουν, με το παραπάνω, τις τρέχουσες οικονομικές μας ανάγκες.

Επίσης με την προτεινόμενη συνεργασία με τις γειτονικές μας χώρες θα προσθέταμε τεράστια οφέλη.

Να καλέσουμε ως Τεχνικό Σύμβουλο τη Νορβηγία και ακολουθώντας το σοφό παράδειγμα της, να ιδρύσουμε εν καιρώ και τη δική μας Εταιρεία για εξερευνήσεις και γεωτρήσεις για να την έχουμε έτοιμη όταν χρειασθεί να προβούμε σε αξιοποίηση και άλλων κοιτασμάτων μας χωρίς την εκμετάλλευση και την μερίδα του λέοντος των πολυεθνικών.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και με τον κολοσσιαίο φυσικό μας πλούτο για τη μικρή μας χώρα και όταν πείσουμε για την αποδειγμένη κερδοφορία μας δεν θα έχουμε προβλήματα χρηματοδότησης για τους αγωγούς, το τερματικό υγροποίησης του φυσικού αερίου και τις διάφορες νέες βιομηχανίες μας διότι όλα τα προτεινόμενα έργα με την αποδεδειγμένη κερδοφορία τους είναι bankable. Εξ άλλου τα μηχανήματα και τα υλικά, σωλήνες, καλώδια κλ. θα αγοραστούν επί πιστώσει με αποπληρωμή μεγάλου μέρους της αξίας τους σε 10 και 15 χρόνια που εν τω μεταξύ θ' αποσβεσθούν από τα κέρδη.

Θα έχουμε τη δυνατότητα επίσης να εξασφαλίσουμε κεφάλαια και ως προκαταβολή από προπωλήσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Αν χρειαστεί θα μπορέσουμε να προσφέρουμε και ως πρόσθετη εγγύηση κοιτάσματα ορισμένων από τα 12 οικόπεδα μας.

Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά τα έργα έγκαιρα, νοικοκυρεμένα, οικονομικά και να τύχουν επιδέξιας διαχείρισης ώστε να έχουμε τα καλύτερα

δυνατά αποτελέσματα πρέπει να αφεθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία που είναι η ειδικότητα της. Να δημιουργηθούν από ιδιώτες διάφορες δημόσιες μετοχικές εταιρείες/consortiums με συμμετοχή του Κυπριακού κοινού, Κυπρίων και ξένων επενδυτών καθώς και με μικρή συμμετοχή του κράτους, οπότε θα μπορούσαμε άνετα να πωλήσουμε μετοχές δισεκατομμυρίων στις διεθνείς αγορές, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και αλλού.

Ν' αφηθεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα η επιχειρηματική δεινότητα των Κυπρίων, η οικονομική και διαχειριστική επιστήμη, η πείρα, ο επαγγελματισμός και ν' αποφευχθούν τα γνωστά μειονεκτήματα των βραδυκίνητων κρατικών και ημικρατικών Οργανισμών.

Το κράτος να περιορισθεί στον κρατικό του ρόλο που τον γνωρίζει και να τον κάνει καλύτερα.

Ο κάθε ένας στο τομέα του, εκεί που μπορεί να παράγει έργο για το γενικό καλό.

Θα έχουμε πλήρη απασχόληση του εργατικού μας δυναμικού και θ' ανεβάσουμε κατακόρυφα το κατά κεφαλήν εισόδημα του λαού μας.

Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που υποστηρίζουμε ότι είναι μέγιστο λάθος η επιχειρούμενη σήμερα εσπευσμένη αδειοδότηση όλων, ή έστω και των μισών ή λιγότερων οικοπέδων μας, σε μια στιγμή που δεν διαθέτουμε τη γνώση και την πείρα, ούτε τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου, για να χειρισθούμε επιτυχώς και με ασφάλεια τα τεράστια αυτά εθνικά συμφέροντα, και να τα βγάλουμε πέρα με τους κολοσσούς τόσων πολυεθνικών.

Να κατανοήσουμε ότι ο αναπάντεχος αυτός θησαυρός δεν μας ανήκει, προορίζεται για το μέλλον, την ασφάλεια και την ευημερία των απογόνων μας, για να μας ευλογούν και όχι να μας καταριούνται. Στο κάτω-κάτω δεν τον χρειαζόμαστε τώρα όλον αυτό τον πλούτο σε χρήμα, που είναι τόσο ευάλωτο σε καταστροφικές διακυμάνσεις.

Και αυτό ασφαλώς θα συμβεί εάν προχωρήσουμε στις νέες αδειοδοτήσεις διότι οι πολυεθνικές που θα επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια θα είναι υποχρεωμένες να επισπεύσουν τις αντλήσεις τους για ν' αποκομίσουν το ταχύτερο τα κέρδη τους. Έτσι σε 15 – 20 – 25 - 30 χρόνια θα εξαντληθούν τα κοιτάσματα μας και το προϊόν τους σε χρήμα θα μας είναι βάρος ασήκωτο και το μέλλον αβέβαιο, κενόν ελπίδας. Οι ΗΠΑ που διαθέτουν κολοσσιαία

κοιτάσματα δεν τα εγγίζουν και προτιμούν να εισάγουν για τις τρέχουσες ανάγκες τους. Είμαστε μήπως εμείς πιο έξυπνοι;

Με την προτεινόμενη βιομηχανική αξιοποίηση μέρους των κοιτασμάτων μας, τη συνεργασία με τους γείτονες μας και την διατήρηση των κοιτασμάτων μας σε βάθος χρόνου θ' αποδειχθούν υπέρ αρκετά, για τις ανάγκες της μικρής μας οικονομίας για αιώνες. Θα μας δώσουν ευημερία, ευτυχία αλλά ελπίζουμε και μεγαλοψυχία. Αυτή δε τη μεγαλοψυχία θα μπορούσαμε ή μάλλον οφείλουμε να την εκφράσουμε στην πράξη προσφέροντες ουσιαστική βοήθεια στον ιδιαίτερα δοκιμαζόμενο σήμερα αδελφό ελληνικό λαό, προς ανακούφιση του. Μια τέτοια ευγενική χειρονομία ανθρωπιάς προς τη στοργική μητέρα πατρίδα θα εκτιμάτο αφάνταστα. Θ' αποδεικνυε τα ευγνώμονα αισθήματα του κυπριακού λαού προς τους αδελφούς Έλληνες, στην ώρα της μεγάλης τους ανάγκης, και θα κέρδιζε τις καρδιές τους.

Αλλά η Κύπρος, θα μας λεχθεί, αντιμετωπίζει σήμερα μια δύσκολη περίοδο λόγω της σοβούσης οικονομικής κρίσης και των αλλεπάλληλων υποβαθμίσεων και χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση.

Διαθέτουμε όμως και ισχυρότατο αντίδοτο αλλά το κρατούμε, περιέργως, σε αδράνεια. Να το ενεργοποιήσουμε. Τον τεράστιον φυσικό μας πλούτο να τον κάνουμε να μιλήσει όλες τις γλώσσες. Τώρα, σήμερα όχι αύριο. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί αυτή η κρίση στη χώρα μας εάν σπεύσουμε στην εκπόνηση το ταχύτερο αξιόπιστων οικονομικών μελετών δια των οποίων να παρουσιάσουμε και ν' αποδείξουμε αδιάσειστα δια πραγματικών αριθμών τα σίγουρα αναμενόμενα κολοσσιαία εισοδήματα από τα κοιτάσματα μας, καθώς και από τον ηγετικό μας ρόλο στην συνεργασία με τους φίλους γείτονες μας, με την Κύπρο ως ενεργειακό κόμβο, οπότε θα πολλαπλασιασθούν τα εισοδήματα μας.

Παρουσιάζοντας στα διεθνή κέντρα αποφάσεων και στις διεθνείς αγορές μια ειλικρινή εικόνα της βραχυπρόθεσμης προοπτικής ενός λαμπρού οικονομικού μέλλοντος, θα κερδίζαμε, πιστεύουμε, την ψυχολογία και την εμπιστοσύνη τους, φθάνει να πείσουμε ότι είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, ικανοί και αποφασισμένοι να χειρισθούμε επαγγελματικά, με αρχές και αξίες, αλλά και με διαφάνεια, τον τεράστιο αυτό πλούτο που θα θρέψει την εμπιστοσύνη και αισιοδοξία τους.